



SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

September 2014

VERNIEUWINGEN

Het kerkbestuur heeft zijn jaarlijkse beleidsdag gehouden. Wat moet er allemaal gebeuren? Waar leggen we prioriteiten? Hoe gaan we het 125-jarig bestaan van ons kerkgebouw vieren? Nu kun je dat alles heel zakelijk doen: de kerk als bedrijf, de pastoor als een soort werknemer, de parochianen als al of niet kritische consument, de mensen buiten de kerk als potentiële klanten etc. Maar als dat zo zou zijn, dan zouden wij op de verkeerde weg zitten. Niet dat nuchter kijken naar ons 'bedrijf' bezig zijn als parochie verkeerd zou zijn. Maar dat alles moet niet als doel hebben: groei om de groei. Nee, het gaat om *mensen*.



In onze parochie kennen wij als begin van het nieuwe kerkseizoen een startzondag en Open Monumentendag. Activiteiten die een bijzonder gevoel van onderlinge verbondenheid geven, we weten weer waarom we het doen. Want hoe dan ook, het gaat bij al die al of niet gezellige activiteiten om mensen: parochianen, gasten en ieder die op wat voor manier dan ook een beroep op onze gemeenschap doen.

Kerk als plaats van ontmoeting: ontmoeting van de mensen met God, ontmoeting van mensen met mensen.

De eerste christengemeente zoals die in de Handelingen van de Apostelen wordt geschilderd, wordt vaak als ideaal gezien. Vooral het met elkaar in één gemeenschap leven en alles gemeenschappelijk hebben spreekt aan. Zo zou het moeten zijn: intens met elkaar verbonden, delend in lief en leed. Maar dat blijkt in de praktijk ook precies het moeilijkste te zijn. Daar lopen mensen de meeste teleurstellingen en frustraties op. Elke parochie of gemeente (ook de onze) kent wel een aantal mensen die daarom verdrietig zijn afgehaakt.

En toch... Toch blijft die gemeenschap rond woord en tafel, biddend en delend met wie nodig hebben ons steeds voor ogen staan. Je zou kunnen zeggen dat onze eigen oud-katholieke kerk dat in haar naam nu juist probeert op te roepen: zij beschouwt immers de kerk van de eerste eeuwen, de kerk van de apostelen en de eerste generaties daarna als haar identificatiemodel.

En daarom zullen in alle modellen van kerk-zijn de kernwoorden uit Handelingen 2 terugkeren: vieren, leren en dienen. Daar draait het steeds weer om en dat kan ook vandaag voor mensen zo aantrekkelijk en inspirerend zijn dat ze hun tijd, inzet en energie daaraan willen



De nieuwe wijnkaraf is in gebruik genomen; een maatje kleiner dan de vorige, tijdelijke en geleende karaf die nu weer terug is in de pastorie.

geven. De plannen die het kerkbestuur samen met u verder zal ontwikkelen willen dan ook niet meer en ook niet minder zijn dan om ons allen daarbij behulp te zijn.

Als wij als Hilversumse parochie in het komende jaar hieraan willen werken, dan ben ik er van overtuigd dat wij samen een stukje verder komen om zo kerk te zijn als wij dat zouden moeten zijn.

*Wietse van der Velde,
pastoor*

1889 2014



125 JAAR
UNIE VAN UTRECHT



Sta open ga!

INTERNATIONAAL OUD-KATHOLIEKEN CONGRES 2014

Uit de parochie

Op 21 juni overleed Martha Alida Tesink-Jaarsma op de leeftijd van 102 jaar. Zij woonde de laatste jaren in het zorgcentrum Huize Godelinde. Martha was tot op hoge leeftijd intens bij het parochiegebeuren betrokken. Haar crematie heeft in stilte plaatsgevonden. Met de woorden van de liturgie van de kerk bidden we dat haar plaats mag zijn in vrede en haar woning in het heilig Sion.

Door een ongelukkige val brak Jan Rinkel zijn heup. Na revalidatie in Gooizicht is hij nu weer thuis. Hij zal het rustig aan moeten doen, wat voor hem niet zo eenvoudig is.



Dat het zomer was konden we merken: minder kerkbezoek, geen kinderkerk, geen koffiedrinken in De Akker. Gelukkig konden we voor dat laatste een oplossing vinden: koffiedrinken in het kerkportaal of in de pastorie(tuin). Dank aan de mensen die voor ons koffie hebben gezet.

U allen groetend,
Wietse van der Velde, pastoor

FACEBOOK

Actualiteit, reacties, tips, foto's en dat alles met betrekking tot onze parochie en/of de kerk en meer: sneller dan op Facebook vindt u het niet! Op 'Oud-Katholieke Vitus Kerk Hilversum' treffen inmiddels 245 parochievrienden elkaar.



KERKBESTUUR

Gedurende een aantal zondagen is afgelezen dat twee leden van onze gemeenschap bereid zijn gevonden om in het kerkbestuur verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van onze parochie te dragen. Het zijn Maghalie Treffers-Haas en Benne Holwerda.

Omdat zij beiden gastleden van onze kerk zijn, zullen zij door de aartsbisschop in de functie van adviseur van het kerkbestuur worden benoemd. Hun taken en verantwoordelijkheden verschillen echter niet wezenlijk van die van de andere leden van het bestuur.

Maghalie zal het secretariaat van de parochie gaan overnemen. Om formele redenen zal daarom één van de leden van het kerkbestuur officieel de titel van eerste secretaris krijgen, zodat die in voorkomende gevallen een officiële handtekening kan zetten. Binnenkort hoopt het kerkbestuur u nog de naam van een ander kandidaatlid voor het kerkbestuur te kunnen voordragen, zodat het bestuur weer op volle sterkte is.

De komst van de nieuwe kerkbestuursleden betekent het afscheid van twee anderen: Henny Plomp-van Daal en Mario Treffers. Hennie heeft vele termijnen als kerkmeester vervuld en daarnaast veel andere taken in de parochie vervuld. Wij danken haar voor al wat zij gedaan heeft, maar zijn ervan overtuigd dat zij nog op veel parochiegebieden actief in de weer zal zijn. Mario legt zijn penningmeesterschap neer, maar zal als administrateur de uitgebreide parochieboekhouding blijven verzorgen.



Stewardship

Vanuit de parochie kwam het verzoek om een bijdrage voor de vervanging van de huidige auto voor het vervoer van verstandelijk gehandicapten bij de lokatie Mezenhof in Soest. Door het nieuwe beleid van de overheid kan stichting De Amerpoort geen aanspraak (meer) maken op subsidie(s) en is men aangewezen op giften voor aanschaf van een andere auto. Er is een huis-aan-huis collecte gedaan door de bewoners zelf en een plaatselijke garage is gevraagd om sponsoring. Graag reageren we positief op dit verzoek.

VIERINGEN



Praten met koffie, zo noemen we (voorlopig?) de korte bijeenkomsten in De Akker na een viering waarop we doorpraten over parochieaangelegenheden. **Noteert u alvast 14 september.**

De anglicaanse priester Richard Gilling zal op **zondag 21 september** preken. Voor velen van u is hij een oude bekende uit de tijd dat onze parochie een bijzondere band had met zijn vroegere parochie Bramhall in Engeland. Richard is in Nederland vanwege het Oud-Katholieken Congres en de viering van 125 jaar Unie van Utrecht. Hij zal zijn preek in het Engels

houden en een Nederlandse vertaling zal op papier beschikbaar zijn.

Vanaf de startzondag ligt er achterin de kerk op de tafel naast de hoofddeur een intentieboek. Hierin kunt u de namen van levenden en doden voor wie u graag voorbede wilt laten houden schrijven. Tijdens het orgelspel na de preek wordt dit boek naar de lezer gebracht. Degene die de voorbede houdt kan ze dan in het gebed opnemen.

Het is een goed gebruik in onze parochie dat de namen van overleden parochianen

op een gedachteniskruisje worden aangebracht en worden opgehangen in de kerk. De namen van in de afgelopen maanden overleden parochianen zullen in de maand september worden opgehangen. Familieleden van de overledenen krijgen daarvan bericht zodat ze, als ze dat willen, daarbij aanwezig kunnen zijn.

Voor een aantal oudere parochianen is om diverse redenen de aanvangstijd van de zondagse vieringen te vroeg. Op de voorjaarsgemeentevergadering hebben we hierover gesproken. Een later tijdstip op de zondag stuitte op bezwaren. Om mensen toch de gelegenheid te geven om regelmatig een dienst bij te wonen, is besloten om te experimenteren met de eucharistieviering op woensdagochtend. Iedere vierde woensdag van de maand zal die nu om 11.00 uur beginnen, daarna is er in de pastorie gelegenheid om samen koffie te drinken en een broodje te eten. We beginnen hiermee op 24 september. De eerstvolgende keren daarna zijn 22 oktober, 26 november en 17 december.

Opstarten

Na de startzondag op 31 augustus begint 'alles' weer. De data voor Lering en Vermaak moeten nog even worden kortgesloten met de catecheseleiding van de parochie Amersfoort en zullen daarna in de agenda verschijnen.

De eerste bijeenkomst van de elfpluscatechese is op het congres en op 30 september gaat de kring in Almere weer van start.

Senioren



De data van de seniorenmiddagen zijn bekend. Te weten: 18 september, 23 oktober en 20 november, steeds van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur in De Akker. Ieder die belangstelling en zin heeft om een spelletje te doen, is van harte welkom. Uw leeftijd komt bij ons op de tweede plaats, dus neem uw vriendin, een buurvrouw of een kennis mee.

Met vriendelijke groet,

Jannie Nieuwenhuizen,
Tél: 035 6216120

Oud papier

Al proberen we daar terughoudend in te zijn, in onze parochie wordt veel papier gebruikt. Veel papier blijft na gebruik ook in de kerk achter. Is er iemand die een goede bestemming weet voor dat oud papier - anders dan de papiercontainer - en dat (bijvoorbeeld maandelijks) wil meenemen? Reacties graag naar redactie@okkn.nl of de pastoor.



Stripverhaal

Door zijn monumentale uitstraling neemt onze Vituskerk zeker een ereplaats in onder het religieus erfgoed in Hilversum. Er bestaat een Stichting Religieus Erfgoed Hilversum, waarin een zestal kerken participeren. Deze stichting wil in de eerste plaats de architectuur van deze kerken onder de aandacht brengen. Twee zaterdagen in de zomer zijn de kerken daarvoor open.

Ieder jaar wordt er naar een thema gezocht dat helpt om mensen over de drempel te krijgen. Dit jaar was het thema de Bijbel als stripverhaal. Onze kerk met zijn schilderijencyclus over het leven van Jezus en de vier ramen met gelijkenissen laat zich al als een stripverhaal lezen.

Maar wie heeft opgelet kon zien dat aan de pilaren ook modernere Bijbels-gerelateerde 'strips' hingen. Opvallend waren



daarbij The Brick Testament (Bijbelverhalen uitgebeeld in LEGO, www.thebricktestament.com) en strips met de avonturen/bespiegelingen van Charlie Brown uit de bekende stripserie Peanuts.

Zaterdag 2 augustus regende het keihard en waren er weinig bezoekers, maar wel een journalist van de Gooi en Eemlander met wie ik een interview had. Zijn verslag in de krant werd gelezen door redacteurs van Radio Soest met als gevolg dat ik een dag daarna live in de uitzending over onze bijzondere strips mocht vertellen.

Wij spraken ook over de vraag of dergelijke strips helpen het evangelie in onze dagen bekend te maken. In ieder geval werden wij hierdoor als kerk een beetje bekender buiten de grenzen van Hilversum.

Wietse van der Velde

NB De Open Monumentendag op 13 en 14 september aanstaande heeft als thema Op reis. Heeft u ideeën hoe dat thema tijdens die dagen vorm kan krijgen in onze kerk? Vertel het Inge of mail suggesties naar redactie@okkn.nl.

GROOT ONDERHOUD EN UITBREIDING ORGEL

Ons orgel is door de befaamde Utrechtse orgelbouwer Bätz in 1873 opgeleverd voor de oud-katholieke Achterhofse kerk, op de hoek van de Koninginneweg en de Stationsstraat. Deze kerk was de voorganger van onze huidige St. Vitus aan het Melkpad.

Vijftien jaar later (1889) heeft deze orgelbouwer het orgel gedemonteerd en verhuisd naar onze nieuw gebouwde kerk aan het Melkpad. Daarbij is de 'orgelkas' ongeveer 1.75 m hoger gemaakt, omdat de ruimte nu veel hoger is dan in de oude kerk. (Voor meer informatie over ons orgel: lees het onvolprezen rode boekje *Vitale kerk II*, geschreven door onze Maria Blom-Blokland. Een uitgave ter gelegenheid van honderd jaar kerkgebouw in 1989.)

Tijdens de renovatie van de afgelopen maanden zijn er grote dingen gebeurd. Behalve de grote orgelpijpen aan de voorkant is alles wat daar binnen een functie had, verwijderd. Dit om hersteld, aangepast of vernieuwd te worden. Een stukje vakmanschap van de eerste orde, want ons orgel is een ingenieus instrument: metalen en houten, grote en kleine orgelpijpen. Ventielen, klepjes, leertjes, viltjes, houten en metalen luchtleidingen. Tientallen meters staaldraad en ingewikkelde houtconstructies om vanaf het klavier de registers te bedienen. Duizenden

onderdelen, waarvan alleen al meer dan duizend pijpen!

Het project is qua planning wat uitgelopen. Bij een oud en ingewikkeld instrument kunnen er ondanks een uitvoerige analyse vooraf best nog wel tegenvallers zijn. Bij de vorige restauratie in de jaren 70 zijn oplossingen bedacht die met de kennis van nu niet verantwoord waren. Naar het voorbeeld van andere Bätz-orgels is nu gekozen voor authenticiteit.

Zondag 27 juli j.l. was ons orgel voor de eredienst weer aanspreekbaar. Toen nog niet compleet, maar na montage van de

laatste onderdelen, het afregelen en het stemmen, is het instrument weer helemaal up to date. De officiële ingebruikname volgt nog.

Dank aan het enthousiaste en gedreven team:

Rinze Witteveen, orgelmaker
advies: Bart Klijnsmit, organist
advies: orgelraad van de oud-katholieke kerk.

Met medewerking van:
Monumentenzorg Gemeente Hilversum
Rijksdienst voor de Monumenten.

Hans Jans



AUGUSTINUSKRING IN DE PASTORIE:

samen inspirerende teksten lezen

Veel mensen denken zodra ze de naam van de kerkvader Augustinus (354-430) horen aan diepzinnige of hoogvliegende gedachten. Vandaag de dag staan zijn geschriften weer bijzonder in de aandacht. In de laatste jaren zijn verschillende daarvan in vertaling uitgegeven en ze worden ook verkocht! Zelfs zijn er een achttal van zijn preken – waaronder die over een gelukkig leven – op cd verschenen.

Nu is het zeker waar dat Augustinus een diepzinnig theoloog was en dat zijn teksten – willen ze worden begrepen – soms wel meer dan éénmaal moeten worden gelezen. Maar daardoor vergeten we wel eens dat Augustinus in de eerste plaats gewoon bisschop van Hippo, zielzorger van zijn kerk, was en wilde zijn. Tijdens zijn preken hingen de mensen aan zijn lippen, omdat ze daarin gedachten aantroffen die wat te betekenen hadden voor hun leven en geloven.

In de afgelopen jaren heb ik in de Delftse en Haagse parochie met een groep mensen teksten van Augustinus, gedeelten van zijn preken gelezen. Onze ervaring was dat deze woorden van zo lang geleden vaak zeer actueel waren; ze riepen herkenning, soms instemming en soms weerstand op.



Augustinus van Hippo en zijn moeder Monica van Hippo, Ary Scheffer, 1846

Maar ze brachten ons daardoor tot een echt geloofsgesprek, samen zoeken naar God en de zin van het leven, samen onze ervaringen delen, samen een beetje verder komen.

Graag zou ik ook een dergelijke kring in Hilversum starten. Gelet op het volle parochieprogramma zullen dat dit jaar vier gespreksavonden zijn.

Om zoveel mogelijk mensen daarvoor 'lekker' te maken zal daaraan voorafgaand door de bij velen van u bekende prof. Jan Visser - aan de hand van een power point presentatie - een algemene avond over het leven en denken van Augustinus worden gehouden. Deze lezing heeft hij al op verschillende plaatsen voor een vaak niet kerkelijk publiek gehouden, zodat een lage drempel wel verzekerd is!

Deze lezing zal plaats vinden op donderdag 2 oktober om 20.00 uur in de kerk.

Het eigenlijke werk zal dan plaatsvinden op de donderdagen 16 oktober, 13 november en 11 december en 15 januari in de bestuurskamer van de pastorie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de pastoor.



Onderstaand gebed is van Augustinus. Het zijn geen diepzinnige gedachten, maar heel gewone gebeden die zo door iedere voorbidder gemaakt hadden kunnen zijn. Juist daarom wil ik ze graag aan u doorgeven.

Wilt u voor de zieken zorgen, Heer Jezus, wilt u mensen die moe zijn rust geven, wilt u mensen die sterven zegenen, wilt u mensen die lijden troosten, wilt u mensen die alleen zijn helpen, wilt u mensen die roekloos zijn beschermen; en dat allemaal door uw liefde.

Wietse van der Velde

LEZINGEN

Onder de titel 'Geloof als inspiratie - Perspectieven op geloven met hoofd, harten handen in de Oud-Katholieke Kerk' geven docenten van het Seminarie lezingen.

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: St. Gertrudis, Willemsplantsoen 3, Utrecht en St. Anna en Maria, Kinderhuisingel 76, Haarlem (Toegang vrij)

29 september (Haarlem), 2 oktober 2014 (Utrecht): drs. Wietse van der Velde
Marginaal geloof? De geschiedenis van een katholieke minderheid
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland in historisch perspectief

3 november (Haarlem) en 6 november (Utrecht) 2014: dr. Mattijs Ploeger:
Dankbaar denken: 'geloofsleer' als kritische levenshouding
Theologie als bron van spiritualiteit en sociale kritiek

1 december (Haarlem) en 4 december (Utrecht) 2014: prof. Peter-Ben Smit:
De uitdaging van de ander: oecumene als maatschappelijk model
Over oud-katholiek oecumenisch engagement en internationale gemeenschap

Zie: www.utrecht.okkn.nl of www.haarlem.okkn.nl

VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur, met uitzondering van de laatste woensdag van de maand. Dan is de aanvangstijd 11.00 uur. Toegang via de zijdeur van de kerk.

Bijzondere vieringen:

21 september Preek R. Gillings

Extra collecte:

07 september: Zusterkerken

Een financiële barrière kan zorgen voor isolement, terwijl men ook teveel zelf-respect heeft om altijd om subsidie te vragen. Ondersteuning biedt weer meer mogelijkheden

COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting:

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus kan worden ingeleverd **tot zondag 7 september.**

Pastoor

Pastoor Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur

Maghalie Treffers-Haas
E-mail: Secretaris.vitus@upcmail.nl

Penningmeester

Margreet Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
Bankrekening:
NL45 INGB 0658444522
of NL53 INGB 0000163869
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

Naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen: 035 6859810

Website

www.stvitus.nl

AGENDA

| | |
|-------------------|--|
| 31 augustus | Startzondag |
| 14 september | Praten met koffie |
| 18 september | Seniorenmiddag |
| 18 - 21 september | Internationaal Oud-Katholiek Congres |
| 24 september | Koffie/broodje na ochtendviering (11.00 uur) |
| 30 september | Bijeenkomst Almere |
| 02 oktober | Augustinuslezing |

Taizé-viering



Elke vierde vrijdag van de maand (nu 26 september) is er bij Casella Hilversum een ontmoeting in de stijl van Taizé: samen eten en vieren. Jonge mensen tot 35 jaar zijn van harte welkom.

Opgeven mag, maar ook zonder opgave ben je van harte welkom! Vanaf 18.00 uur inloop, soep en inzingen, om 19.30 uur begint de viering. Een vrije bijdrage voor de maaltijd wordt gewaardeerd.

Wie alleen de viering wil meemaken, is ook welkom op het adres Soestdijkerstraatweg 145, 1213VZ Hilversum.

www.casella.nl

Inloophuis Wording

(Ingezonden door Adrienne Zeilstra, lid Regenboogkerk)

Inloophuis Wording (in 1997 opgericht door diverse Hilversumse kerken) aan de Vaartweg is een open huis voor allen die, om welke reden dan ook, dakloos geworden zijn. Maar ook voor hen die leven met een verslavingsprobleem of voor mensen die zich gewoon eenzaam voelen.

Wording is zeven dagen per week op vaste tijden geopend. Er werken 75 vrijwilligers en in 2013 telden we zo'n 11.000 bezoeken. Sommige gasten hebben behoefte aan een praatje, anderen willen liever met rust gelaten worden. Een goede sfeer is belangrijk, maar soms moet er ook opgetreden worden.

Het mooie van dit vrijwilligerswerk is dat je in contact komt met mensen die een totaal ander leven leiden. Het is een concrete mogelijkheid om handen en voeten te geven aan je geloof.

Mocht u belangstelling hebben voor dit vrijwilligerswerk, neem dan contact op met Jan Blok (blokhutjanh@yahoo.com of 035 6230144).

Wording is afhankelijk van giften van particulieren en kerken. Wilt u Wording steunen, dan kunt u een gift overmaken op banknummer: NL03ABNA0460125923 t.n.v. Stichting Inloophuis Wording Hilversum.

www.inloophuis-wording.nl

